

Käre Måns.

För någon vecka sedan hade jag ett mycket trevligt telefonsamtal med Thor, som ringde ifrån Malmö.

Lars ärende var att höra om jag hade några minnen från sammanträffanden med Farbror Eric. Det hade jag, särskilt från Malmö-åren 1940 - 1944.

Jag berättade en del små glimtar för Thor och kompletterade sedan i ett brev, minnen, som jag erinrade mig senare.

Under ett par års tid har jag tänkt att göra några anteckningar och skicka till Dig, men ack!! Nu då det är aktuellt efter Thors telefonsamtal, vill jag relatera vad jag nämnde för honom i telefon och i mitt brev, som skickades senare.

På Farbror Erics 80-årsdag den 22 juni 1940 samlades en del familjemedlemmar på S:t Lars sjukhus. Det var Mor, min f.d. svägerska, Ewa Creutz, Axels fru, Ingeborg, kanske några till och jag själv. Midsommarlekar pågick i parken och vi bjöds på förfriskningar. Senare samma dag skulle Farbror Eric bjuda på middag på hotel Kramer i Malmö. Nu uppstod samma dilemma, som vid flera andra tillfällen. Lille snälle överläkaren hade en "tendency", att överlämna bollen till släktingar och andra, som, antogs det, skulle se till att Farbror Eric inte fick någon sprit. Vid det här tillfället kommer jag mest ihåg en förvirrad blek kypare, som från sjukhuset fått order att inte servera någonting alkoholhaltigt och kontraorder från en uppbragt Eric, som bjöd på kalaset. Lyckat blev det inte! Ewa Creutz hade åtagit sig att efter middagen följa Farbror Eric till sjukhuset, men vid det laget var Eric så uppbragt, att han vid lämpligt tillfälle lämnade taxin och försvann, så stackars Ewa fick komma tomhänt till S:t Lars.