

INGRID WRANGEL, f. Hermelin,

avled den 28. september 1944 i Lund.

Hon var född den 7. september 1869 på Thorsvi och dotter till Godsägaren, Friherre Carl Hermelin och Elise Mörner.

Gift 1902 med professor Ewert Wrangel, som avled år 1940.

Om Ingrid Wrangel och hennes verksamhet i Lund må följande anföras:

Ingrid Wrangel deltog under många år med stort intresse vid sin makes sida, bl. a. i hans arbete som inspektor för Smålands nation, vars medlemmar i henne alltid funno en förstående vän och älskvärd värdinna.

Men Ingrid Wrangels intressen nådde vida. Skytterörelsen hade i henne en varm vän, som med energi och aldrig svikande beredvillighet ställde sig i spetsen, då det gällde att insamla medel eller på annat sätt stödja dess verksamhet. Varmhjärtad och ömmande för de lidande, var det helt naturligt, att Ingrid Wrangel blev en av de ledande i Svenska Röda korsets Lundakrets och som dess mångåriga vice ordförande och senare ordförande gjorde hon en högt uppskattad och erkänd insats.

Hennes varma fosterlandskärlek tog sig kanske framför allt uttryck då hon år 1930 tog initiativet till bildandet av Föreningen Lunds landstormskvinnor, vars mål blev att stödja den frivilliga försvarsverksamheten. Från början vice ordförande blev Ingrid Wrangel snart föreningens ordförande och ägnade sig med brinnande omtanke åt denna lilla planta, som under hennes kärleksfulla omvårdnad slog rot och växte. Vad Ingrid Wrangel varit och betytt för sin förening under de år, hon stått som dess ledare, kan ej tolkas i få rader. Här må blott erinras om, hur hon med sitt varma intresse och aldrig sinande arbetslust förstod att väcka kärlek och offervilja hos sina lottor för de uppdrag, som anförtrotts dem, och hur hennes aldrig svikande stöd hjälpte att övervinna svårigheter. Arbetsbördan, glädjen och även bekymmer delade vår ordförande. Hennes varma hjärta och ljusa syn på livet blevo oss ett föredöme. Det var också med innerlig tacksamhet, som Ingrid Wrangel valdes till föreningens första hedersledamot, då hon avgick som dess ordförande.

Ingrid Wrangels livsverk är slut. Hennes vänner och forna medarbetare stanna i tacksamhet för det föredöme hon varit, för all den kärlek hon visat, för allt vad hon skänkt ur sitt rika, varma hjärta och för det vackra minne hon givit oss.

Elisabeth Rossburg.